

SUIKERZAKJES

Hij is er uren zoet mee

Op zondag 22 mei 2005 laat Frans van Cuijk uit Erp een deel van zijn verzameling suikerzakjes zien aan het publiek. Het is maar een deel, want hij verzamelt al vanaf 1956 suikerzakjes en zijn verzameling omvat zo'n 40 à 45.000 verschillende suikerzakjes.



Begin
Frans begon als klein jongetje met verzamelen. Zijn vader vond dat een goede bezigheid voor hem en dan haalde hij tenminste geen "kwojigheid" (kwojongensstreken) uit. In eerste instantie verzamelde hij van alles: suikerzakjes, sigarenbandjes, speldjes, luciferdoosjes enz., maar na een tijdje werd het minder. Nu verzamelt hij alleen nog suikerzakjes en ook daarvoor waren er tijden geweest dat hij er niet zo actief mee bezig was. Toch heeft hij vanaf zijn 20 jaar altijd actief suikerzakjes verzameld, in die zin dat hij er regelmatig mee bezig was en aan familie en vrienden vroeg om ze voor hem te bewaren.

Verzamelbeurs
Het is nu ongeveer 1 jaar geleden dat ik Frans voor het eerst sprak op onze verzamelbeurs in Volkel. Hij vond het zo jammer dat er geen suikerzakjes te vinden waren op onze ruilbeurzen. Ik vertelde hem hoe hij dit het beste aan kon pakken. Het beste is natuurlijk om op iedere verzamelbeurs te gaan zitten met een paar mappen en een paar doosjes met dubbelen om te ruilen, maar daar had hij geen tijd voor, want om 11.00 uur op zondag begint zijn kaartclubje. Toen heb ik hem geadviseerd om dan op al onze ruilbeurzen eens rond te lopen en tegen iedereen te vertellen dat hij suikerzakjes verzamelt. Ik wist zeker dat er een heleboel verzamelaars waren die thuis een doosje of bakje met suikerzakjes hadden staan, maar die dat niet iedere keer bij hadden, want "je kunt toch niet altijd alles meesjouwen". Dan moest hij ook echt de maand daarop terugkomen en nogmaals tegen iedereen vertellen dat hij op zoek was naar suikerzakjes. De tactiek werkte en de maand daarna kreeg hij op de ruilbeurzen een heleboel suikerzakjes. Nu bezoekt hij bijna iedere zondag een ruilbeurs en maakt hier en daar een praatje en gaat naar huis met wat suikerzakjes. Hij is nu alleen nog steeds op zoek naar een paar ruilpartners, want andere verzamelaars loopt hij steeds mis.



VERZAMELAAR VAN DE MAAND



Suikerzakjes met spreuken van de bond zonder naam.



Suikerzakjes met afbeeldingen van sterrenbeelden uit Oostenrijk.

Hij zou graag contact hebben met andere verzamelaars om samen te zoeken naar het beste opbergstelsel. Hij houdt er niet van om de suikerzakjes in te plakken. Lijm en plakband beschadigen de suikerzakjes en laten op den duur vieze vlekken achter. Al zijn suikerzakjes zitten in 80 multomappen met insteekhoezen. Hij heeft allerlei soorten hoezen, hoezen voor dia's, kaarten, negatieven enz. Hij heeft ook suikerzakjes in allerlei maten en hij verzamelt ook de suikersticks en de wikkels van suikerklontjes. Slechts zelden heeft hij een perfect insteekblad voor een bepaald soort suikerzakjes en als ze te los zitten gaan ze scheef zitten of ze glijden achter elkaar. Wie heeft er een goede oplossing voor dit probleem?



Suikerzakjes van Van der Valk hotels, met afbeeldingen van diverse hotels.

Frans verzamelt dus echt van alles op het gebied van suiker:

- zakjes, sticks en wikkels;
- binnen- en buitenland;
- series en losse exemplaren reclamezakjes.

Hij heeft ook geen speciale voorkeuren. Als de suiker nog in de zakjes zit haalt hij er die uit door een klein sneetje aan de achterkant van het zakje te maken en er dan de suiker uit te laten lopen. Hij heeft de zakjes gesorteerd zitten op het land van herkomst of op kleur of thema. Net als de verzamelaars van theezakjes let hij ook op kleine verschillen in nummering, of kleur. Als u nog suikerzakjes voor hem heeft liggen kom dan naar onze verzamelbeurs op zondag 22 mei 2005.

door Hannie van Duynhoven
secr. van de afd. Oost-Brabant