

# Verzameling van grote hoogte



De verzameling die Marinus van Asten op zondag 24 september 2006 op de verzamelbeurs in Eerde tentoon gaat stellen, gaat niet alleen over grote hoogtes, maar het is ook een verzameling met een uitzonderlijk hoog niveau. In het kamertje waar hij zijn verzameling opslaat stond een kleine plaquette waarop staat "Van Asten de ruimtevaartspecialist" en als je hem even gesproken hebt, kom je al snel tot de conclusie dat dat niet overdreven is. Hoewel hij om de kost te verdienen huizen schildert, is hij door al zoveel jaren zo intensief bezig te zijn met zijn verzameling met als thema de ruimtevaart, inmiddels wel een specialist op dat gebied geworden. Hij weet er echt alles over te vertellen en heeft ook zeer unieke verzamelingen en foto's in zijn collectie. Al vanaf 1969 is hij bezig met verzamelen en in de 37 jaar dat hij daarmee bezig is, heeft hij ook zeer bijzondere contacten gelegd in de wereld van de ruimtevaart. Zo kan hij de Nederlandse ruimtevaarder André Kuipers inmiddels wel een goede vriend noemen, maar ook heeft hij al ontmoetingen gehad met buitenlandse ruimtevaarders en als er een persbericht wordt verstuurd door de NASA dan staat Marinus ook op de mailinglijst tussen alle persbureaus en belangrijke personen.



Het was in 1969 dat zijn vader hem om 2 uur 's nachts uit bed haalde voor de lancering van de Apollo 11. Al vanaf de lancering van de Apollo 10 verzamelde hij al wat over ruimtevaart. Dit maakte zo'n indruk op de kleine Marinus dat hij heel fanatiek alles daarover is gaan verzamelen.

Hij verzamelt echt alles over de ruimtevaart en zijn verzameling is dan ook zeer gevarieerd. Om maar eens een paar dingen te noemen: postzegels, lucifermerken, flippo's, foto's, boeken, stic-

kers, krantenknipsels, pennen, lepeltjes, emblemen, puntenslijpers, munten, sigarenbandjes, speldjes en pins.

Hij heeft zijn verzameling samengesteld door ontelbare keren zelf contact te zoeken met allerlei ruimtevaartinstanties, vroeger door brieven te schrijven en nu steeds vaker per e-mail. Na iedere ruimtevlucht schrijft hij een brief naar de NASA of hij een paar foto's van de vlucht mag hebben, al vanaf 1969. Daardoor heeft hij nu kasten en ordners vol met foto's. Tegenwoordig verstrekt

de NASA geen foto's meer, alleen nog maar aan persbureaus, maar Marinus heeft via internet toegang tot een speciale site met alle NASA foto's. De originele NASA foto's die hem in de loop der jaren zijn toegestuurd zijn hem toch het dierbaarst.

Een aantal jaren geleden heeft Marinus een dialezing samengesteld over 25 jaar bemande ruimtevaart. Voor die lezing had hij dia's gemaakt van de postzegels in zijn verzameling en daarbij vertelde hij

## VERZAMELAAR VAN DE MAAND

dan het verhaal. Hij heeft ook een zeer bijzondere serie Duitse postzegelboeken over de geschiedenis van de ruimtevaart "Der Weg zu den Sternen". Hij is zelfs een keer uitgenodigd door Estec het Europese Centrum voor Ruimteonderzoek in Noordwijk om zijn lezing te houden. Daar zaten dus echte ruimtevaartspecialisten geboeid te luisteren naar zijn verhaal. Na afloop kreeg hij veel complimentjes voor zijn lezing. Er kwam ook 1 luisteraar naar hem toe en die vertelde hem zachtjes dat er toch nog 1 foutje in zijn lezing zat. Hij zei erbij dat het niet erg was, dat hij ook niet kon weten dat het anders was, want dat er maar een paar mensen waren die wisten hoe het precies zat. Hij zou echter documentatie sturen over hoe het werkelijk zat. Hij heeft zich aan zijn woord gehouden en Marinus heeft er zijn lezing op aangepast. Na de pensionering van die man heeft hij nog 2 volle dozen met documentatie naar Marinus gestuurd.

Marinus vindt het erg jammer dat er op postzegelgebied zo weinig wordt uitgegeven over de ruimtevaart in Nederland. Toen er zelfs geen postzegels werden uitgegeven over de ruimtevlucht van André Kuipers heeft hij zelf een aantal 1<sup>e</sup> dag enveloppen samengesteld. Toen André Kuipers op 19 april 2004 de ruimte in gelanceerd werd, had Marinus van André persoonlijk een uitnodiging gekregen om de lancering in Noordwijk bij Estec mee te beleven. Daar zat Marinus dus tussen de journalisten en ministers. Vóór die tijd had hij 6 enveloppen speciaal bedrukt. Van de 6 enveloppen heeft hij er 2 in Noordwijk aan zichzelf geadresseerd op de post gedaan, dus met de stempel van die dag uit Noordwijk. 2 Enveloppen heeft hij met een journalist meegegeven die in Rusland de lancering bij mocht wonen. In Rusland vond de echte lancering plaats. 1 Envelop heeft hij teruggekregen met de stempel van de Russische plaats van die dag.



Marinus heeft ook 2 enveloppen aan André meegegeven om mee te nemen in de ruimte. André wil er 1 persoonlijk aan Marinus teruggeven en dat is er nog niet van gekomen. Van de minister van Economische Zaken kreeg hij pas nog een officiële DVD van de ruimtevlucht van André thuisgestuurd.

Overigens heeft Marinus in juli 1990 ook een uitnodiging gehad van Wubbo Ockels om in Groningen een ruimtevaarderscongres bij te wonen. Alle astronauten hebben samen een club gevormd. Om de 2 jaar organiseert 1 ruimtevaarder een congres waar alle anderen die in de ruimte zijn geweest voor worden uitgenodigd. In 1990 werd het door Wubbo Ockels in Groningen gehouden en Marinus was erbij. Hij heeft daar 85 astronauten ontmoet en vele foto's van ruimtevaarders van persoonlijke handtekeningen laten voorzien. Hij heeft daar zelfs de Rus Leonov ontmoet. De eerste mens die een ruimtewandeling heeft gemaakt. Al in 1989 ontmoette hij Armstrong, Aldrin en Collins de eerste maanwandelaars op een ruimtevaartshow in Le Bourget in Frankrijk.



Marinus heeft zijn zoon Joeri genoemd, naar Joeri Gagarin, de eerste mens in de ruimte. Hij heeft het geboortekaartje van zijn zoon ook naar de Russische ambassade in Den Haag gestuurd. Als cadeautje voor de geboorte van zijn zoon kreeg hij een Russisch boek met de levensgeschiedenis van Joeri Gagarin cadeau. Helaas is het Russisch van Marinus niet goed genoeg om het boek te kunnen lezen (hij kan net de namen van de vluchten herkennen). Zijn veelvuldige contacten met de Russische ambassade en met Russische ruimtevaartcentra hebben er een paar jaar geleden wel voor gezorgd dat hij voor zijn baas niet mocht gaan schilderen op vliegbasis Volkel.

Marinus heeft ook diverse series van sigarenbandjes die zijn uitgegeven over de ruimtevaart. Zo zijn er onder andere series van Van der Elst (24 st.), Stomkop, Samos, Old Dutch, Murillo, Principal en Ritz. Hij heeft zo ooit eens sigarenbandjes met Wubbo Ockels erop naar Ockels zelf gestuurd. Die wist niet eens dat er sigarenbandjes waren waar hij zelf opstond.



Dit is het embleem dat André Kuipers op zijn pak droeg tijdens zijn lancering. Ieder tekeningje heeft een betekenis.

Na al die jaren van intensief verzamelen komt Marinus toch nog regelmatig ruimtevaartverzamelingen tegen waarvan hij het bestaan nog niet wist. Al jarenlang schrijft hij regelmatig brieven aan The Coca-Cola Company of ze hem ervan op de hoogte willen stellen als ze iets uitgeven op het gebied van ruimtevaart. Hij heeft vanuit Atlanta USA ook foto's gekregen van de Coca-Cola machine die ook in de ruimte gebruikt kan worden. Toch kreeg hij een tijdje geleden nog een serie van 120 kaartjes die eind jaren '60 door Coca-Cola Nederland zijn uitgegeven. Hij had ze nog nooit eerder gezien en vraagt zich nu af of er ook een verzamelalbum voor die kaartjes bestaat.

Marinus is ook lid van een clubje van ruimtevaartverzamelaars. Het is geen officiële vereniging. Ze zijn maar met 18 man. Marinus denkt dat er ook niet veel verzamelaars van ruimtevaart zijn en dat het daarom ook niet mogelijk is om een officiële vereniging op te richten. Nu komen ze 2 keer per jaar samen bij 1 van de leden thuis, om dingen te ruilen en ervaringen uit te wisselen.

Er valt nog zoveel meer te vertellen over de verzameling van Marinus. Zoals over de speciale munt met de beeltenis van André Kuipers die hij heeft, of over de 2 telefoonkaarten die samen een raket vormen. Maar het is vast leuker voor Marinus als u zelf naar de tentoonstelling komt kijken, zodat Marinus daar zelf over kan vertellen.

Bent u ook geïnteresseerd in ruimtevaart of heeft u misschien iets liggen wat met ruimtevaart te maken heeft, kom dan eens kijken op zondag 24 september 2006, tussen 09.00 en 12.00 uur op de verzamelbeurs in Eerde.

door Hannie van Duynhoven  
secr. van de afdeling Oost-Brabant