

Kerst is wat het klokje slaat

Op zondag 23 december 2007 laat mevrouw M.J. de Wit-van de Biggelaar uit Veghel nog een keer haar verzameling met als thema Kerstmis aan de bezoekers van de verzamelbeurs in Eerde zien. Nog een keer? Ja, in december 2004 was ze ook al een verzamelaar van de maand. De verzameling van mevrouw De Wit is echter zo groot, met van alles rond het thema Kerstmis, zodat het haar best lukt om 2 keer een mooie tentoonstelling te houden.



Kerstkaarten

De omvangrijkste verzameling van mevrouw De Wit is haar verzameling kerstkaarten. Hoewel ze al heel lang allerlei kaarten bewaarde, is haar verzameling eigenlijk pas echt 15 jaar geleden begonnen. Toen zij invalide werd, zocht zij iets om zich mee bezig te houden. Ze had vele schoendozen vol met kaarten en besloot die eens allemaal uit te gaan zoeken en in mappen te gaan zetten, als een soort bezigheidstherapie. Vanaf die tijd is zij ook veel tijd met haar verzameling bezig. Zij is echt fanatiek geworden in het verzamelen van kaarten. Eigenlijk niet alleen met afbeeldingen van Kerst, maar met allerlei christelijke afbeeldingen.

Ieder jaar in december laat zij bijvoorbeeld in het wijkblad een oproep plaatsen voor de bewoners uit de wijk om de kerstkaarten niet bij het oud papier te gooien, maar bij haar in de bus te stoppen. Het wijkblad verschijnt net voor het oud papier wordt opgehaald en net na dat aan de hand van de kaarten van vorig jaar de kerstkaarten voor dat jaar zijn verstuurd. Overigens heeft dat niet alleen tot gevolg dat in die tijd kaarten worden bezorgd, maar het hele jaar door wordt ze regelmatig verrast met een tas kaarten. Zelfs toen zij dit jaar op zomervakantie waren en hun zoon op het huis paste lagen op een gegeven ogenblik de hele gang en de keuken tot aan de achterdeur vol met kaarten.

Iemand was dus aan de deur geweest met een tas kaarten en had ze, toen er niet open gedaan werd, 1 voor 1 met veel enthousiasme door de brievenbus gegooid. Ook toen ik begin november voor een gesprek bij mevrouw De Wit was, was er die week al een tas met kaarten bezorgd. Zo'n tas wordt dan helemaal door mevrouw De Wit nagekeken en alle kaarten waar ze een verzamelaar voor weet worden door haar op aparte stapeltjes gelegd. Zo spaart ze voor anderen kerstkaarten met roodborstjes, met kaarsen, kerstklokken of met Rudolf het rendier. Voor haar kleinkind zoekt ze nog kaarten met paarden. Voor zichzelf haalt ze er dus de kaarten uit die met religie en Kerst te maken hebben.

VERZAMELAAR VAN DE MAAND

Zo heeft ze een boek vol met kaarten van de 3 Koningen, of met oude zwart/wit kaarten, of met engelen of handgemaakte kaarten. Ook heeft ze een boek samengesteld met het hele verhaal van Kerstmis in kaarten uitgebeeld. Dus beginnend met de verkondiging van de blijde boodschap door de engel Gabriël, de geboorte van Jezus, de komst van de herders en de 3 Koningen tot en met het verhaal van de 4^e Koning en de vlucht naar Egypte. De 4^e koning was net als de andere 3 koningen onderweg naar de stal. Hij werd getroffen door alle nood die hij onderweg tegenkwam en gaf al zijn bezittingen aan de naakten, de armen en de zieken. Zo kwam hij veel te laat en zonder geschenken aan in Betlehem waar hij in een stal kwam waar het stro nog warm was van de mensen en de dieren die er de nacht daarvoor hadden doorgebracht. Toen hij de volgende morgen in de stal wakker werd, wist hij waarvoor hij de verre reis had gemaakt.



Kaart met de 4 koningen

Buitenlandse kerstkaarten

In de ogen van mevrouw de Wit worden er in Nederland nog maar weinig mooie kerstkaarten uitgegeven. De laatste jaren zijn kerstkaarten vooral met lieve beertjes en dergelijke en niet zozeer meer met christelijke afbeeldingen. Mevrouw De Wit heeft een volle map met prachtige kerstkaarten uit Polen. Een paar jaar had ze een kennis die iedere zomer in Polen met vakantie ging en daar precies de winkeltjes wist om mooie kerstkaarten te kopen, en de mensen die kerstkaarten voor haar bewaarden. Ze bracht ze dan ook voor mevrouw De Wit mee. Helaas is dat contact een beetje verwaterd, maar mevrouw De Wit is ervan overtuigd dat in de Oostbloklanden nog steeds mooie kerstkaarten worden uitgegeven. Ook uit landen als Canada, Nieuw-Zeeland en Australië ziet mevrouw De Wit nog

regelmatig prachtige kerstkaarten met religieuze voorstellingen.



Poolse kerstkaart

Zonnebloem en Unicef

In Nederland geven Zonnebloem en Unicef ook nog ieder jaar een serie traditionele kerstkaarten uit. Hoewel mevrouw De Wit de kaarten van Unicef eigenlijk te modern vindt, schaft ze toch ieder jaar een setje aan omdat ze toch in haar verzameling horen.

Nederlandse kerken kaarten

Naast haar verzameling kerstkaarten heeft mevrouw De Wit ook een indrukwekkende verzameling kaarten van Nederlandse kerken. Deze map zal tijdens de tentoonstelling ook ter inzage liggen.

Andere verzamelingen

Naast de verzamelingen met kaarten heeft mevrouw De Wit ook nog een aantal andere religieuze verzamelingen die zeker de moeite waard zijn.



Zo heeft zij een omvangrijke verzameling wijwaterbakjes en een heleboel beeldjes van engeltjes.

Verder heeft zij 2 bijzonder mooie elpees met kerstmuziek die ze ook zeker mee zal brengen naar de beurs. Van die elpees is niet alleen de muziek mooi om naar te luisteren, maar ook de hoezen zijn prachtig om te zien. Een elpee draagt de titel a Christmas Gift en de andere is van Heino. Beide elpees hebben aan de binnenkant een pop-up met een kerstvoorstelling.



Elpee A Christmas Gift



Mevrouw De Wit houdt op zondag 23 december 2007 tijdens de verzamelbeurs in Eerde een tentoonstelling met haar verzameling met als thema Kerstmis. De beurs wordt gehouden van 09.00 tot 12.00 uur in gemeenschapshuis De Brink, Sint Antoniusplein 7, 5466 PE in Eerde. Zie ook de agenda.

Als u mevrouw De Wit nog blij wilt maken met een aantal (eventueel gebruikte) kerstkaarten dan mag u zelf contact met haar opnemen (mevrouw M.J. de Wit-van de Biggelaar, Van Heemskerkstraat 39, 5463 GA Veghel, tel: 0413 – 362 839).

door Hannie van Duynhoven
secr. van de afdeling Oost-Brabant
verzamelbeurseerde@hotmail.com