

Allerlei soorten bellen

Op zondag 22 maart 2009 laat Margreet van Kampen-Zwetsloot haar verzameling bellen zien aan de bezoekers van de verzamelaars in Eerde. In 1977 kwam de eerste bel in haar bezit. Nu heeft ze een verzameling van ongeveer 40 verschillende bellen. Het is geen grote, maar wel een heel mooie verzameling. Op een na heeft ze de bellen cadeau gekregen.



Het begin

In 1977 kwam de eerste bel in het bezit van Margreet. Met haar man woonde zij een jaar lang in een huis wat daarna gesloopt werd. Het huis had een hele mooie ouderwetse trekbel. Voor de sloper kwam hebben Margreet en haar man de bel eraf gehaald. Volgens een kenner was de bel van een uitzonderlijke kwaliteit, niet overeenkomstig de kwaliteit van het huis waarvoor hij gebruikt was. Hieronder op het plaatje staat de bel. Helaas hebben ze alleen de bel meegenomen en niet het bijbehorende mechanisme.



Hoewel dit pas de eerste bel was van de verzameling, heeft Margreet wel het idee altijd iets met bellen te hebben gehad. Bellen hebben altijd al een fascinerende uitwerking op haar gehad. Ze denkt zelfs dat het genetisch bepaald is. Ze heeft een boek over de familiegeschiedenis van Zwetsloot (haar meisjesnaam) een 'oud Rijlands geslacht'. In het boek staat dat Leonardus Zwetsloot in 1857 op 3-jarige leeftijd een klok cadeau heeft gedaan aan de oude kerk van Hoogmade. In 1877 is een nieuwe kerk gebouwd in Hoogmade en daarin hangt nu nog die klok. De klok is wel in 1875 opnieuw gegoten omdat er een barst in zat.

Allerlei soorten

Margreet verzamelt dus allerlei soorten bellen. Het begon met een deurbel, maar in haar verzameling zit onder andere ook een koebel en schellekoord belletjes, maar het grootste deel van haar verzameling bestaat uit zogenaamde tafelbellen.

Cadeautjes

Hoewel Margreet al heel lang bellen verzamelt, heeft ze er toch pas 40 bij elkaar. Margreet vindt het leuk van iets verzamelen dat als anderen je een

cadeautje willen geven, er altijd wel iets te vinden is, waar ze je blij mee kunnen maken. Op die manier heeft ze ook bijna alle bellen bij elkaar verzameld.



Deze bel bracht haar dochter voor haar mee na een vakantie in Spanje. De naam van de vakantieplaats staat erop Platja d'Aro.

VERZAMELAAR VAN DE MAAND



In 2002 waren Margreet en haar man 25 jaar getrouwd. Het was echter ook het jaar waarin Prins Willem-Alexander en Máxima trouwden. In Amsterdam waren toen overal dingetjes te vinden met bruidsparen. De man van Margreet gaf deze tafelbel in de vorm van een bruidspaar aan haar als cadeautje voor hun 25-jarig huwelijk.

Zelf gekocht

In de hele verzameling zit maar een bel die echt door Margreet gekocht is. Tijdens een vakantie ging haar man vissen en Margreet ging iets leuks voor zichzelf doen. Tijdens het winkelen kwam ze deze mooie porseleinen bel met duifjes tegen. Ze kon deze verleiding niet weerstaan.



Opbergen

Margreet heeft thuis geen speciale kast om de bellen in op te bergen. Ze staan door het huis heen en hebben op die manier een decoratieve functie. Zo heeft ze 4 bellen met glas en kristal en die staan allemaal op de vensterbank, omdat het licht er dan zo mooi op valt. Bij haar trap zit een klein randje, waarop nog mooi alle koperen bellen bij elkaar passen. Op het randje boven de keukenkastjes staan de gekleurde exemplaren. Onderstaande bel is uit Duitsland afkomstig en staat natuurlijk ook op de vensterbank te schitteren in het zonlicht. Met dit motief bestaat ook allerlei serviesgoed.



Er zitten ook zeker heel bijzondere bellen in de verzameling van Margreet. Haar broer bracht uit Thailand als souvenir eens een tempelbel voor Margreet mee. Een collega bracht eens een belletje mee uit Indonesië in de vorm van een houten poezenhoofd.



In januari 2008 stond Margreet al met haar verzameling op de verzamelbeurs in Veghel. Een verzamelaar van flesopeners kwam even een kijkje nemen. Hij had een bronzen tafelbel dubbel waarvan de bovenkant een flesopener is. Margreet kreeg de bel cadeau. De bel maakt een heel mooi helder licht geluid, ondanks dat de klepel maar een schroefje is.

Als een verzamelaar op de verzamelbeurs in Eerde tentoonstelt, probeer ik ook altijd een cadeautje te geven wat in de verzameling past. Sinds januari 2008 kijk ik dus ook vaak naar bellen, omdat Margreet al beloofd had nog eens in Eerde tentoon te stellen. Inmiddels heb ik 7 bellen gevonden. Bij het gesprek had ik plaatjes meegenomen van de bellen. De bel in de vorm van een vis sprak Margreet het meest aan, want zij is zelf vissen van sterrenbeeld. Deze bel (en waarschijnlijk nog wel een paar meer) zal dus zeker aan de verzameling van Margreet worden toegevoegd.



De verzamelbeurs

Margreet van Kampen-Zwetsloot houdt op 22 maart 2009 tijdens de verzamelbeurs in Eerde een tentoonstelling met haar verzameling bellen. Zoals u in het verhaal kunt lezen zullen er dan nog veel meer mooie bellen te bewonderen zijn.

Op de verzamelbeurs in Eerde kan van alles verzameld en geruild worden. Het is voor iedere verzamelaar zeker de moeite om eens een kijkje te komen nemen.

door Hannie van Duynhoven
secr. van de afdeling Oost-Brabant
verzamelbeurseerde@hotmail.com