

# ☺ De dag door met een Smiley ☺

In oktober 2009 nam de lokale tv-zender Skyline tv Uden/Veghel 10 documentaires op met de titel "Leven in een verzameling". Corry Lunenburg de verzamelaarster van schoentjes die eerder al in september 2007 in de Verzamelaar stond, tipte mij om te kijken, toen ze op tv kwam. Ze belde mij ook om te vertellen dat ze nog iemand gevonden had die misschien haar verzameling nog wel eens op de verzamelbeurs tentoon wou stellen. Gré van Erp-Verbakel verzamelt al vele jaren van alles met Smileys. Ik heb Gré direct gebeld, maar ze twijfelde nog of ze het zou doen. Een paar dagen later kwam ook Gré op tv met haar verzameling. Gelukkig waren het mooie documentaires waarbij de verzamelaar en de verzameling met respect werden weergegeven. Nadat ik de uitzending op tv zag heb ik haar direct nogmaals gebeld en toen zei ze JA!

## Begin

Gré heeft Smileys altijd al leuk gevonden. Ze vindt dat zo'n geel rondje met oogjes en een grote glimlach als vanzelf een glimlach op de gezichten van mensen tovert.

Toen ze pas getrouwd was had ze in haar keuken een grote witte kale muur. Op een gegeven moment heeft ze gewoon een bord uit de kast genomen en daarmee een rondje op de muur getekend. Daarna werd het rondje geel ingekleurd en met een zwarte stiftpen voorzien van 2 ovale oogjes en een grote lachende mond.

Toen de kinderen nog klein waren, merkte ze hun kleding, schoenen en jas met hun naam, maar dat niet alleen. Ze tekende er altijd een Smiley bij. Aan de binnenkant van hun regenlaarsjes stond hun naam, maar aan de buitenkant van de laarsjes tekende ze een Smiley, zodat ze direct te herkennen waren als hun laarsjes. Ook de grote koelbox die ze onlangs na jaren weer tegenkwam was versierd met een Smiley en haar koffer is versierd met een grote Smiley sticker, zodat ze hem op de lopende band snel kan herkennen als haar koffer.

Toen de kinderen al wat ouder waren wou Gré naar de moedermavo om haar Frans wat op te halen, want het is toch wel handig als je tijdens de vakanties wat Frans kunt. In Luxemburg kwam ze in de vakantie een schooletui tegen met een Smiley erop. Die schooletui kon ze met haar studeerplannen niet weerstaan en dus was dat het begin van haar schoolspullen, maar ook het begin van een echte verzameling.



## Geschiedenis

De Smiley zou volgens internet in 1963 bedacht zijn door Harvey Ball. Hij maakte de Smiley als een teken van goodwill voor een verzekeringsbedrijf. Hij vroeg echter nooit patent aan voor de Smiley. Daardoor zijn er geen auteursrechten



## VERZAMELAAR VAN DE MAAND

verschuldigd voor de Smiley en mag iedereen het symbool vrij gebruiken. Begin jaren '70 maakten de broers Murray en Bernard Spain veel gebruik van het populaire figuurtje voor promotieartikelen. In 1972 waren er naar schatting 50 miljoen buttons met een Smiley verspreid over de USA.

### Smileys en emoticons

De laatste jaren neemt de communicatie via internet enorm toe. Omdat via de e-mail en chatten geen emoties kunnen worden overgebracht, wordt door jongeren veelvuldig gebruik gemaakt van emoticons. Dit zijn kleine gezichtjes, die net als de Smiley emoties uitdrukken.



Van bovenstaande rij is de eerste een soort Smiley. Gré maakt zelf in haar e-mails geen gebruik van emoticons. Ze vindt dat je daar niet zomaar iedereen mee lastig moet vallen en anders moet je er steeds maar weer aan denken om de gezichtjes weg te halen.

### Alleen de echte!

Voor Gré is er overigens ook maar 1 echte Smiley en ze verzamelt alleen de echte Smileys. Een echte Smiley heeft altijd een gele achtergrond, een zwarte dunne mond in een brede glimlach en ovale zwarte oogjes.

Coop Supermarkten hebben afgelopen jaar een actie gehad waarbij ze 16 verschillende mailbuddies weggaven bij de boodschappen. Ik had voor Gré de dubbel op onderstaande foto meegebracht



Van deze dubbel wou Gré alleen de mailbuddie hebben die links onderaan staat, want die lijkt nog wel het meest op de echte Smiley. De rest vond ze niet in haar verzameling passen.

### Amerika

Veel van de artikelen die Gré in haar verzameling heeft komen uit Amerika en Canada. Gré heeft daar familie wonen en om de paar jaar gaat ze daar op bezoek. Dan struint ze samen met haar familie rommelmarkten af op zoek naar Smileys. In het land van herkomst is er veel meer van te vinden dan hier.



Afgelopen jaar vond ze in een winkel deze Smiley die cadeau gedaan werd aan alle geslaagden van dat jaar. Ze was hier bijzonder blij mee.

### Euroshoppers

In Nederland worden vooral artikelen met Smileys verkocht in wat Gré de Euroshoppers noemt. Hiermee bedoelt ze winkels zoals Action, Xenos, Zeeman, Wibra en dergelijke, waar ze goedkope cadeautjes en partijproducten verkopen. Soms koopt ze daar ook wel eens goedkope kleine dingetjes met een Smiley, maar eigenlijk vindt ze verzamelen niet om alles zelf zomaar te kopen, leuker is natuurlijk om bij gelegenheid een klein cadeautje te krijgen. In de Euroshopper winkel heb je vaak allerlei schoolspullen, buttons, puzzeltjes en speelgoedjes met Smileys erop. Zo heeft ze bijvoorbeeld gummetjes, puntenslijpers en sleuteldopjes van zo'n winkels. Vaak zijn dat dan grote verpakkingen met gummetjes in verschillende kleuren, maar uiteindelijk wil Gré dan alleen de gele varianten in haar verzameling houden. De anderen gaan weer een keer mee naar een rommelmarkt of kunnen als ruilmateriaal gebruikt worden.

Ook zag ze eens dat er op brood van een plaatselijke bakker allemaal Smileys zaten van een soort snoeppapier. Ze vroeg aan de bakker of ze die Smileys ook los hadden. Ze vertelde erbij dat ze Smileys verzamelde en dat ze het leuk vond om zo'n Smiley bij haar verzameling te doen. De winkelfrouw liep even naar achter en kwam met een klein stapeltje brood Smileys voor haar terug.



### Ze denken vaak aan me!

Zelf gaat Gré niet vaak naar rommelmarkten, maar haar broers wel en die brengen regelmatig kleinigheidjes voor haar mee met een Smiley erop. Een tijd geleden vertelde een vriend haar, dat hij tijdens het wandelen zomaar aan haar had moeten denken. Op eens lag er voor hem op het trottoir een hartje hanger met een Smiley erop. Hoewel het niet zijn gewoonte is om dingen van straat op te rapen had hij het in dit geval toch wel gedaan, voor haar. Ze moest hem nog wel zelf even schoonmaken.



Ook haar schoonzoon kwam een tijdje terug nog met een bijzonder Smiley cadeautje voor haar aan. Tijdens een motorbeurs had hij namelijk ventieldopjes voor motoren gevonden in de vorm van Smileys.

De verzameling van Gré is heel erg gevarieerd. Ze heeft van alles en nog wat met Smileys. Het gekste onderdeel van haar verzameling vindt ze toch nog wel een toiletborstel met een gele stok en een geel bakje met een Smiley erop. Deze is overigens nog wel helemaal nieuw.

Ze heeft bijvoorbeeld ook een grote Skippybal als een Smiley en zelfs lunchtrommeltjes en een paraplu met Smileys erop. Ook heeft ze sieraden, o.a. een horloge, met Smileys.

De Smileys van Gré van Erp-Verbakel zijn te bewonderen op zondag 28 februari tijdens de verzamelbeurs in Eerde. Op de verzamelbeurs in Eerde kan van alles verzameld en geruild worden. Het is voor iedere verzamelaar de moeite waard om eens een kijkje te komen nemen.

door Hannie van Duynhoven  
secretaresse van de afdeling Oost-Brabant  
[verzamelbeurseerde@hotmail.com](mailto:verzamelbeurseerde@hotmail.com)