

# Heksen

Op zondag 24 oktober 2010 laat Avelien Teurlinx-van Marle uit Oirschot haar verzameling heksen zien aan de bezoekers van de verzamelbeurs in Eerde. Al haar hele leven is ze gefascineerd door heksen en ongeveer 20 jaar geleden begon ze er ook een verzameling van.

Toen ik haar vroeg wanneer ze begonnen was met het verzamelen van heksen moest ze even nadenken. Ze dacht dat het al meer dan 20 jaar geleden was. Haar zoon die bij het gesprek aanwezig was dacht dat het nog helemaal niet zo lang kon zijn. Avelien vertelde dat dat dan kwam omdat zij in eerste instantie alleen informatie en boekjes over heksen bewaarde en kocht. Omdat die gewoon in de boekenkast kwamen te staan viel dat niet zo op. In haar boekenkast staan inderdaad diverse boeken over heksen en magie. Naast de leesboeken, zoals de complete serie van Harry Potter en diverse boekjes van Paulus de Boskabouter staan er ook prentenboeken en zelfs (in een andere kast) enkele dikke pillen met informatie over heksenwijsheden en met recepten voor kruidenmengsels. Ook zijn er boeken bij over moderne hekserij.



Avelien gaat ook in het gewone leven graag om met mensen die een beetje buiten de maatschappij staan. Ze werkt als huishoudelijke hulp in de thuiszorg en komt daardoor vaak bij oude mensen in huis. Daar zijn wel eens mensen bij die niet meer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Ze heeft er respect voor dat deze mensen op hun eigen manier zelfstandig willen blijven leven en wil ze er



graag bij helpen hun eigen leven op hun manier te blijven leven.

Ze heeft eens ergens gehoord dat het woord heks afkomstig is van het Griekse woord hexa en dat dit "wijze oude vrouw" betekent. In die betekenis van het woord wil ze zelf ook wel een heks worden, een wijze oude vrouw.

Ze vindt zelf ook de basis van het heksenbestaan een natuurlijk leven. Van oudsher staan heksen bekend om hun kennis van kruiden en de natuur. Zo'n oude kruidenvrouwjes vindt ze er vooral grappig uitzien. Het liefst zou ze zelf ook primitief willen leven in een hutje op de hei, maar dat is in deze tijd niet praktisch voor een gezin met 4 kinderen.



Een wierrookbrander met een heks



## VERZAMELAAR VAN DE MAAND



Heksenpoppen op de vitrinekast

Het leuke van het hebben van een verzameling is, dat vrienden je altijd wel iets weten te geven voor je verjaardag. Avelien heeft zelf nog niet eens zoveel van haar heksenpulletjes gekocht. Het meeste is gekregen. Avelien en haar vriendinnen bezoeken op zondag wel eens een rommelmarkt. Als ze dan op de rommelmarkt een mooie heksenpop zien, of iets anders wat met heksen te maken heeft dan brengen ze het mee. Op die manier heeft ze al tientallen heksen op bezems in haar verzameling gekregen. Veelal zien ze eruit als eigen-gemaakte poppen, maar ze zijn dus niet door Avelien zelf gemaakt. Zelf is ze niet zo handig, vindt ze. Ook aan de boekenkasten hangen overal heksen.

Avelien vindt ook echt alles wat met heksen te maken heeft leuk. Ze verzamelt bijvoorbeeld ook kleine theeserviesjes, want heksen drinken kruidenthee. Ze heeft ook enkele poppenhuizen, maar dan wel met een heksje erin. Ze heeft zelfs enkele flessen met drank in haar kast staan, zoals onderstaande heksenbenzine.



Ook heeft ze allerlei hedendaagse heksen in haar verzameling. Zo zijn Sneeuwwitje en de 7 dwergen niet welkom in haar vitrinekast, maar natuurlijk wel de heks van die serie van AH. Van de Suske en Wiske figuurtjes hoort alleen de Zwarte Madam in haar verzameling. Ook van de Efteling figuurtjes van C1000 en Super De Boer heeft alleen de heks een plaatsje in haar kast gevonden.

Haar lievelingsheks, Eucaplypta van Paulus de Boskabouter, ontbreekt jammer genoeg nog in haar verzameling. Ze zou daar heel graag een figuur of een pop van willen hebben, maar die is ze nog nooit tegengekomen. Ze heeft alleen diverse boekjes met afbeeldingen. Of er ooit echt een figuur van is uitgebracht is bij mij ook niet bekend. Een korte speurtocht over internet maakte mij in ieder geval duidelijk dat er in de jaren '60 wel ooit een sleutelhanger van Eucalypta is uitgegeven. Zie de afbeelding hieronder.



In de verzameling van Avelien zit zelfs een heks van marsepein. Of de marsepein nog te eten is, dat is niet bekend en eigenlijk ook niet interessant, want de heks zal toch nooit gegeten worden.



Ook bij de voordeur zijn direct al diverse heksen te zien. Zo heeft ze een mooi ovaal raampje in de hal, waar precies een heks voor hangt en bij de voordeur staat een heksenbezem en een mooi schildje met een heks erop.



De liefde voor heksen van Avelien gaat zelfs zo ver dat ze een tatoeage van een heks op haar enkel heeft laten zetten.



De heksenverzameling van Avelien Teurlinx-van Marle is te bewonderen op de verzamelbeurs van zondag 24 oktober 2010 in Eerde. Op de verzamelbeurs in Eerde kan van alles verzameld en geruild worden. Het is voor iedere verzamelaar de moeite waard om eens een kijkje te komen nemen.

door Hannie van Duynhoven  
secr. van de afdeling Oost-Brabant  
[verzamelbeurseerde@hotmail.com](mailto:verzamelbeurseerde@hotmail.com)