

Veemedailles



Harrie van de Broek komt regelmatig samen met zijn vrouw Marina naar de verzamelbeurs in Eerde. Zijn vrouw verzamelt theezakjes en hij helpt haar daar altijd bij. Een tijdje terug kwam hij me echter vertellen dat hij best wel een bijzondere verzameling heeft en dat hij die graag een keer tentoon wil stellen. Hij verzamelt namelijk medailles van koeien, stieren, trekpaarden en Belgische knollen. Op zondag 27 januari houdt hij een tentoonstelling met zijn medailles op de verzamelbeurs in Eerde.

Het begin

Ongeveer 15 jaar geleden kwam hij op een rommelmarkt in Veghel een aantal medailles tegen. Hij vond ze mooi en ze vroegen er niet veel voor, dus besloot hij ze te kopen. In eerste instantie vertelde hij dat hij de medailles alleen had gekocht omdat hij ze mooi vond, maar toen ik verder vroeg waarom dan juist medailles want er ligt zoveel moois op rommelmarkten en waarom van paarden en koeien en bijvoorbeeld niet van sporten kwam het echte verhaal. Zijn ouders hebben hun hele leven altijd een paar Belgische knollen gehad. Zelfs nu hebben ze er nog 3 of 4. Zijn vader ging vroeger ook altijd naar de Brabanthallen in Den Bosch om de paarden te laten keuren, daar had hij ook diverse medailles voor de knollen gewonnen. Hij had bijna ieder jaar prijs, maar meestal won hij de 2^e prijs en dat vond zijn vader niet leuk. Dan ging hij nogal tekeer als hij weer thuis was, dat hij weer geen eerste was geworden. Volgens zijn vader allemaal doorgestoken kaart en vriendjespolitiek. De medailles die zijn vader ooit won zitten niet in de verzameling van Harrie. Samen met zijn broer heeft Harrie misschien al wel 25 jaar geleden een mooi schilderij gemaakt van alle medailles die zijn vader ooit gewonnen heeft. Daarvoor gebruikten ze de lijst van een mooie oude spiegel, die ze aan de binnenkant bekleeden met fluweel en aan de rand een mooi rood-wit-blauw lint. Daarop zitten alle gewonnen medailles. De lijst hangt nu bij de broer van Harrie binnen. Harrie vertelde dat hij daar ook helemaal geen moeite mee heeft. Hij gunt zijn broer de medailles van harte.



Hij heeft zijn eigen verzameling en daar beleeft hij ook genoeg plezier aan. Af en toe geeft hij medailles die hij dubbel heeft aan zijn broer. Hij heeft wel 1 medaille die er uitziet zoals de medailles van zijn vader. Deze medaille heeft het wapen van Nederland op de achterkant.

De verzameling

Inmiddels heeft Harrie ongeveer 250 medailles in zijn verzameling. Ze zijn allemaal verschillend. Soms zit het verschil in het jaartal of in de kleur, maar het valt hem op dat de medailles ook vaak variëren in maat. Hoewel ze er dan op het eerste oog hetzelfde uitzien. Harrie denkt dat dit niet alleen komt omdat ze met de hand gemaakt zijn, maar omdat er ook diverse stempels voor zijn gebruikt. Op geen van de medailles staat overigens voor welke prijs ze zijn gegeven.

Op rommelmarkten komt hij ook wel eens andere medailles tegen, bijvoorbeeld van honden, konijnen of vogeltjes, maar die verzamelt hij niet. Als ze er niet te veel voor vragen dan koopt hij ze soms toch wel, maar dan om weer te ruilen tegen medailles van koeien of paarden of voor de handel, want er is toch best wel belangstelling voor die medailles. Met Pasen en met Pinksteren bezoekt hij ieder jaar 2 grote rommelmarkten in België en daar vindt hij ook altijd wel een aantal van die medailles en vaak voor weinig geld. Hij wil ook geen grote bedragen neertellen voor de medailles, het moet wel leuk blijven, een hobby. Vaak lukt het daar nog wel om voor € 0,50 of 1 euro een medaille te vinden.



Leuke verhalen

Harrie heeft ook best wel leuke verhalen te vertellen over zijn verzameling medailles. Zo kocht hij er eens een voor weinig geld die zo ontzettend vies en zwart was dat er niet eens te zien was wat erop stond. Waarschijnlijk kwam dat wel omdat de medaille van echt zilver was. Op de achterkant staat het jaartal 1949 en de plaats Blitterswijk (ook zo geschreven zonder c). Hij vindt het wel jammer dat de medaille geen ring meer heeft, want hij wil ze het liefst zo compleet mogelijk hebben. Ook vond hij eens een mooie medaille op een rommelmarkt en hij raakte met de verkoopster aan

de praat. Toen hij vertelde dat hij zulke medailles allemaal verzamelde mocht hij hem voor niet al te veel geld meenemen. Ze vond het leuk dat de medaille dan goed terecht kwam en waarschijnlijk lang bewaard zou worden. Ze vroeg hem er goed voor te zorgen. Voor ze hem afgaf, gaf ze er nog een kus op ter nagedachtenis aan haar vader die de medaille ooit gewonnen had.

Informatie

Op internet heeft Harrie nog nooit iets kunnen vinden over deze medailles. Hij heeft zelf een heel overzicht gemaakt van welke medailles hij in zijn bezit heeft. Vooral ook om niet te veel dubbele medailles te krijgen. De oudste medaille die hij in zijn bezit heeft is uit 1891 en de jongste is uit 1986. Daarna worden waarschijnlijk steeds rozetten weggegeven bij veekeuringen. In zijn overzicht zijn de medailles gesorteerd op dier aan de voorkant, verder staat er in het overzicht de kleur, het jaartal, de diameter, het gewicht en de medailleur. Hij heeft er bijvoorbeeld 25 met een stier erop en de naam van de medailleur J. Wilterwulghe. Van de paardenmedailles heeft hij er 21 van de medailleur Raymond de Meester met jaartallen van 1956 tot 1971 en 5 van Julius Lagact met de jaartallen 1912-1932.

Opbergen

Om ze op te bergen heeft hij op rommelmarkten al een paar hele mooie kisten kunnen kopen. Ze zien eruit als grote sigarendozen, maar waarschijnlijk zijn ze van juweliers afkomstig, want aan de binnenkant zijn ze met fluweel bekleed en hebben ze een vakindeling.

Verzamelbeurs

Als u meer van deze verzameling wilt zien, of weten, kom dan op zondag 27 januari 2013 naar de verzamelbeurs in Eerde, daar laat Harrie van de Broek zijn verzameling medailles zien. Als u nog iets leuks hebt voor de verzameling van Harrie breng het dan voor hem mee of neem contact met hem op via telefoonnummer 073 – 549 8660 of via e-mail 1212@kpnmail.nl.

Door Hannie van Duijnhoven, secretaresse van de afdeling Oost-Brabant