



Rode Kruis



Iedere maand stuur ik een aankondiging van de verzamelbeurs en de tentoonstelling naar diverse kranten in de regio. Ik betwijfel of er veel mee wordt gedaan, maar niet geschoten is altijd mis, denk ik dan maar. Tot mijn grote verbazing ontving ik een tijdje terug een e-mail van een verzamelaar uit Wijchen dat hij en zijn dochter hun verzamelingen wel een keer op de verzamelbeurs in Eerde tentoon willen stellen. Hij vond dat zijn dochter maar het eerst moest tentoonstellen, want het was haar idee. Zij had een berichtje over de verzamelbeurs in het Wijchense Zondagsnieuws gezien. Op zondag 27 oktober laat Natascha Nayrat haar verzameling van het Rode Kruis zien op de verzamelbeurs in Eerde.

Het ontstaan van de verzameling van Natascha begon ongeveer op dezelfde manier. Natascha zag een berichtje in de krant dat het Wijchense Rode Kruis op zoek was naar hulpverleners. Natascha meldde zich hiervoor aan. Met haar 17 jaar was ze de jongste deelnemer aan de EHBO-cursus. Ze was pas net 18 jaar toen ze haar 1e EHBO-diploma ontving. Dat is nu ongeveer 5 jaar geleden. Ze is nog regelmatig actief als EHBO-vrijwilliger bij evenementen. Tijdens de Nijmeegse vierdaagse heeft ze 's avonds in Wijchen voeten verzorgd en blaren geprikt. Met haar aanmelding bij het Rode Kruis is ook haar verzameling begonnen. Sinds die tijd verzamelt ze alles van het Rode Kruis.

Om haar verzameling uit te breiden zoekt ze op internet, onder andere op Marktplaats. Op zondag bezoekt ze regelmatig samen met haar vader rommelmarkten. Haar vader is dan op zoek naar fotoestellen voor zijn verzameling en Natascha is dus op zoek naar spulletjes van het Rode Kruis. Natascha merkt de laatste tijd dat zij samen wel opvallen. Soms hebben de handelaars al iets voor haar of haar vader apart liggen achter de kraam. Op die manier heeft ze al enkele leuke dingen aan haar verzameling toe kunnen voegen.

Natascha heeft ook een website waarop haar verzameling staat, www.rode-kruis-hoekje.nl. Haar vader werkt de site regelmatig voor haar bij met de nieuwste aanwinsten.



Natascha verzamelt van alles met een rood kruis erop. Op haar site heeft ze een onderverdeling gemaakt in de rubrieken: auto's, bloeddonorerkenningen, boeken, documenten - folders, emblemen, juwelen, kleding, kaarten medailles, militaire auto's, pins - speldjes, poppetjes, postzegels, servies, sleutelhangers, speelgoed, stickers en tassen en dan zelfs nog de rubriek allerlei.

Ze heeft dus onder andere een uitgebreide verzameling met autootjes met een rood kruis erop. Volgens haar site staat de teller voor de ambulances op 182 verschillende. Daarnaast heeft ze ook 23 militaire voertuigen met een rood kruis erop. Volgens haar vader zijn de militaire voertuigen wel allemaal van auto's zoals ze ook werkelijk door het Rode Kruis zijn gebruikt. Er zitten een paar zeer bijzondere exemplaren tussen, zelfs enkele Dinky toys.



In de verzameling van Natascha zitten ook diverse items die met het bloeddonschap te maken hebben. Inmiddels wordt het bloeddonschap geregeld door Sanquin, maar vroeger was dit een onderdeel van het Nederlandse Rode Kruis. Deze bloeddonorerkenting die werden gegeven voor het doneren van bloed waren vroeger dan ook altijd voorzien van een rood kruis. De laatste jaren is dit niet meer het geval, maar toch worden ook die erkenningen graag opgenomen in haar verzameling. Zelfs het knuffel-pelikaantje wat men tegenwoordig krijgt na 5 keer bloed doneren zit al in haar verzameling.



In haar verzameling zitten zeker diverse bijzondere en zeldzame stukken. Zo vertelde een verzamelaar van blikken me eens dat hij graag eens een Droste blik aan zijn verzameling toe zou voegen waarop de verpleegster een rood kruis op haar mouw heeft. Natascha heeft maar liefst 3 van zulke blikken in haar verzameling. Ook zagen ze eens op een rommelmarkt een mooie email-plaat met een wijzerplaat met een rood kruis. In eerste instantie vroeg de handelaar € 40,00 voor de plaat, maar een jaar later konden ze de plaat kopen voor € 8,00. Het was alleen een plaat, maar inmiddels heeft de vader van Natascha ervoor gezorgd dat er een passende klok in zit.



Het Internationale Rode Kruis bestaat al 150 jaar. Volgens Wikipedia eindigde op 29 oktober 1863 een conferentie in Genève van 14 Europese landen waarin goedkeuring werd gegeven aan een voorstel van Henri Dunant om een vereniging van vrijwillige hulpverleners op te richten. Als je die datum aanhoudt als het begin van het Rode Kruis dan valt de tentoonstelling van Natascha dus mooi samen met het 150-jarig jubileum van het Rode Kruis. In diverse landen worden dit jaar ook speciale Rode Kruis postzegels uitgegeven om dit jubileum te vieren. Natascha heeft al een album vol met rode Kruis postzegels, maar deze voegt ze nog graag toe.

Verzamelbeurs

Als u meer van deze verzameling wilt zien, of weten, kom dan op zondag 27 oktober 2013 naar de verzamelbeurs in Eerde, daar laat Natascha Nayrat haar verzameling Rode Kruis zien. Als u nog iets heeft liggen voor Natascha breng het dan voor haar mee, of neem contact met haar op via e-mail info@rode-kruis-hoekje.nl, of met telefoonnummer 024-6636 926. Ook als het iets is wat zij al in haar verzameling heeft zitten dan kan het nog interessant zijn voor haar, want zij heeft een goed contact met enkele medeverzamelaars van Rode Kruis spullen. Met een verzamelaar uit Helmond heeft ze ook al een paar keer goed kunnen ruilen.

Door Hannie van Duijnhoven, secretaresse van de afdeling Oost-Brabant