

# FOTOTOESTELLEN



Op zondag 26 januari 2014 houdt Patrick Nayrat uit Wijchen een tentoonstelling op de verzamelbeurs in Eerde met zijn verzameling met als thema fototoestellen. Zijn dochter Natascha Nayrat hield in oktober 2013 al een tentoonstelling met haar verzameling Rode Kruis. Als een echte heer vond Patrick dat dames voorgaan. Nu is het dus zijn beurt om iets van zijn verzameling te laten zien.

Patrick Nayrat verzamelt al meer dan 30 jaar van alles op het gebied van fototoestellen. In Frankrijk volgde hij de opleiding tot fotograaf en hij beheerst alle kneepjes van het vak. Hij heeft zelfs prijzen gewonnen met de foto's die hij gemaakt heeft. Hij heeft 5 jaar een eigen fotozaak gehad in Cuijk. Doordat steeds meer mensen overgaan op digitale fotografie is daar helaas een eind aangekomen. Hij heeft nog altijd veel plezier in het maken van foto's en is nog graag met fototoestellen bezig. Alle fototoestellen in zijn verzameling werken nog. Zijn droom is om in de toekomst nog eens een fotografiemuseum te beginnen hier in de omgeving en om in zijn huis een nieuwe doka in te richten. Hij geeft nog steeds de voorkeur aan de analoge fotografie en het zelf afdrukken van foto's, dan kun je toch meer uit de foto halen en de foto is duidelijker.

Patrick staat wel open voor de mogelijkheden van het digitale tijdperk, zowel van het internet als de fotografie. Voor zijn dochter houdt hij de website [rode-kruis-hoekje.nl](http://rode-kruis-hoekje.nl) bij en zelf heeft hij ook een website over zijn fototoestellen, [camerahoekje.nl](http://camerahoekje.nl). Daarop staan op de pagina "mijn verzameling" foto's van de vele fototoestellen die hij in zijn bezit heeft. Op de pagina "fotoalbum" staan allerlei andere dingen in zijn verzameling. Om de spulletjes op zijn site te kunnen zetten, leent hij dan het digitale fototoestel van zijn dochter.

Patrick heeft heel veel oude en bijzondere fototoestellen in zijn verzameling. Hij vertelde dat het fototoestel wat hier rechts op de foto staat een van de eerste fototoestellen was met een fotorol. Als de fotorol volgeschoten was dan kon de fotograaf die niet zelf vervangen. Het fototoestel moest dan in zijn geheel teruggestuurd worden naar de fabriek en daar konden ze de fotorol eruit halen, ontwikkelen en afdrukken. De fotograaf kreeg het toestel dan terug met een nieuw rolletje.



Patrick heeft ruim 400 verschillende foto toestellen in zijn bezit. Erg mooi om te zien zijn de foto toestellen die als een harmonica helemaal uitklappen, maar dit zijn niet de bijzonderste volgens Patrick. Hij heeft bijvoorbeeld een verrekijker met daarin een foto toestel verwerkt. Dus uitermate geschikt voor spionage doeleinden. Hij heeft ook een panoramafoto toestel, waarbij de opening voor de lens langzaam meedraait om de foto te kunnen maken. Hij heeft diverse foto toestellen in de vorm van een blikje. Hij heeft een foto toestel waarmee je alleen heel kleine fotootjes kunt maken om in een medaillon te doen. Ook heel bijzonder is het foto toestel met 9 lenzen. Hiermee maak je 1 foto met daarin 9 keer ongeveer dezelfde afbeelding.



Patrick heeft heel veel boeken over fotografie en catalogussen van foto toestellen. Hij heeft een foto toestel waar hij een boek bij heeft met de gebruiksaanwijzing. Het is natuurlijk vooral leuk om je verzameling op zo'n manier aan te vullen, dus met bijvoorbeeld het originele doosje of tasje erbij. Vooral die dingen zijn vaak op rommelmarkten lastig aan te komen. Patrick bezoekt regelmatig samen met zijn dochter rommelmarkten op zoek naar spulletjes voor hun verzameling.

Naast de ruim 400 camera's die hij bezit verzamelt Patrick ook van alles waar een foto toestel op of bij staat. Hij heeft onder andere een map vol met ansichtkaarten waarop een foto toestel staat, een album vol met postzegels, een pagina met pins van fotomerket. Hij heeft diverse planken vol staan met figuurtjes en beeldjes die allemaal een foto toestel in de handen hebben. Hier zit van alles bij van Smurfen tot Sesamstraat figuurtjes en van Playmobil tot beeldjes van fotografen. Ook zitten er veel speelgoed foto toestelletjes in zijn verzameling. Zelfs kleding met een foto toestel erop wordt in de verzameling opgenomen. Zo heeft hij onder andere shirts en stropdassen met foto toestellen erop.



Er zijn dus genoeg kleine dingen waar u Patrick blij mee kunt maken als aanvulling op zijn verzameling. Hij had het er over dat hij graag eens een Leica foto toestel aan zijn verzameling toe zou willen voegen, maar die zijn zo duur in aanschafprijs dat dat waarschijnlijk voorlopig niet gaat lukken. Het verzamelen moet leuk blijven voor kleine prijsjes en niet als investering.

**Verzamelbeurs**

Als u meer van deze verzameling wilt zien, of weten, kom dan op zondag 26 januari 2014 naar de verzamelbeurs in Eerde, daar laat Patrick Nayrat zijn verzameling foto toestellen en beeldjes en kaarten en van alles meer met foto toestellen zien. Als u nog iets heeft liggen voor Patrick breng het dan voor hem mee, of neem contact met hem op via telefoonnummer 024 - 6636 926 of e-mail [pg\\_nayrat@hotmail.com](mailto:pg_nayrat@hotmail.com).

*Door Hannie van Duijnhoven, secretaresse van de afdeling Oost-Brabant*