

## Bedankt! Verzamelaars van de maand!



Voor de verzamelbeurs van juni in Eerde had ik geen tentoonstelling gevonden en dus stond er in de Verzamelaar van juni geen verzamelaar van de maand. Het is toch beter voor de publiciteit voor de beurs als we wel een tentoonstelling hebben. Mijn man kwam met het idee om dan een tentoonstelling te houden over de verzamelaars van de maand en daarbij gelijk een oproep te doen voor nieuwe tentoonstellingen.

Verzamelaars staat in dit geval zowel voor de landelijke vereniging De Verzamelaar waar de afdeling Oost-Brabant en de verzamelbeurs in Eerde onder valt, het tijdschrift wat 11 keer per jaar uitkomt, als voor de 120 tentoonstellingen die sinds augustus 2003 op de verzamelbeurs in Eerde hebben gestaan.

In 2003 begon ik als vrijwilligster voor de verzamelbeurs in Eerde, en ik nam de taak van secretaresse op me. Er werd mij verteld dat er in het verleden iedere maand een tentoonstelling was geweest en dat ze dat opnieuw geregeld wilden hebben. Er was al een paar jaar geen bestuur meer geweest en ook al een aantal jaren geen tentoonstelling meer. In 1972 werd eerst een tentoonstelling van verzamelingen georganiseerd door Piet Fiers en Arie van der Hofstad en pas later kwam daar de verzamelbeurs uit voort. De traditie werd dus nieuw leven ingeblazen.

Eerst werd aan de verzamelaar gevraagd om een foto in te sturen en een kort verhaaltje, maar dit bleek niet goed te werken. Al snel besloot ik om zelf foto's te maken bij de verzamelaar thuis en er een verhaaltje bij te schrijven. Toen er in De Verzamelaar een oproep stond om je eigen verhaal in te sturen, omdat er een gebrek was aan kopij voor het tijdschrift, bedacht ik dat ik iedere maand een leuk verhaal kreeg van verzamelaars en dat ik daar best wel een artikel van 2 pagina's voor De Verzamelaar van zou kunnen maken. Vanaf mei 2005 heeft er bijna iedere keer een artikel van De Verzamelaar van de maand in De Verzamelaar gestaan, nu dus al 10 jaar! Verzamelaars die sinds die tijd tentoongesteld hebben krijgen allemaal 5 Verzamelaars met hun eigen verhaal en foto's van hun verzameling erin. De meeste verzamelaars vinden het alleen daarom al de moeite om tentoon te stellen.



Ik maak voor iedere verzamelaar die tentoonstelt een mooie oorkonde als bedankje voor de tentoonstelling. Verder probeer ik ook altijd iets te vinden wat een aanvulling is op de verzameling, maar dit is niet altijd mogelijk. Sommige verzamelaars zijn al zo ver met hun verzameling dat aanvullingen zeer moeilijk te vinden zijn, of sommige verzamelingen zijn gewoon te duur in de aanschaf, zoals bijvoorbeeld de emailen reclameborden, of de oude audiodragers. Meestal hebben de oorkondes een blauwe rand zoals op de rechterafbeelding, maar als het thema zich ervoor leent, maak ik er soms iets heel bijzonders van, zoals bij de tentoonstelling van filmprojectoren.



Het helpt bij de aanvulling van een verzameling om eens tentoon te stellen. Je laat aan andere verzamelaars zien wat je verzamelt, waarom en waar je nog precies naar op zoek bent. Vaak hebben de verzamelaars die op de verzamelbeurs staan nog van alles thuis liggen. Je kunt nu eenmaal niet iedere keer alles meenemen naar de verzamelbeurs. Daarom krijg ik vaak de beurzen na de tentoonstelling nog van alles voor de verzamelaar die net tentoongesteld heeft. Zelf bezoek ik ook regelmatig rommelmarkten en als ik dan iets zie waar ik een andere verzamelaar blij mee zou kunnen maken en het kost niet teveel dan neemt ik het mee. Zo heb ik op dit ogenblik een notenkraker, fotoestellen en koeienspulletjes klaar staan voor enkele verzamelaars die eens tentoongesteld hebben. Nu maar hopen dat ze het nog eens laten weten als ze naar de verzamelbeurs komen, want ook ik kan niet iedere verzamelbeurs alles meenemen wat ik thuis heb liggen voor anderen. Het verhaal over de tentoonstelling komt ook altijd in diverse kranten te staan en ook die publiciteit helpt vaak bij uitbreiding van de verzameling. Nu maar hopen dat deze tentoonstelling ook gaat helpen bij uitbreiding.

De artikelen van de Verzamelaar van de maand hebben ook geleid tot een fijne vriendschap. De webmaster van de site [www.moetjekijken.nl](http://www.moetjekijken.nl), Madelèn Essens, vindt de verhalen erg leuk. Ze vroeg of de verhalen ook aan haar site toegevoegd mochten worden. De laatste jaren vraagt Hannie daarom tijdens het interview daar toestemming voor. De moetjekijken site telt ongeveer 100.000 bezoekers per jaar en staat bovenin de zoekresultaten van Google. Voor verzamelaars die al lang geleden tentoongesteld hebben op de verzamelbeurs is het mogelijk dat hun verhaal alsnog aan de site wordt toegevoegd. Maar wij vinden het natuurlijk fijner als er nog een keer tentoongesteld wordt zodat het verhaal ook weer actueel wordt gemaakt.



Ik heb alle Verzamelaars bewaard, maar zelf ook een paar heel mooie boeken gemaakt van alle verhalen. Vanaf juni 2007 heeft de verzamelbeurs in Eerde een eigen website en alle verhalen staan ook in het "tentoonstellingen archief", een subpagina van de Verzamelaar van de maand. Er zijn al heel veel tentoonstellingen van bijzondere verzamelingen geweest, zoals van gloeilampen, rookmanneltjes, veemedailles en kachelspaarpotten. Een themalijs van

alle tentoonstellingen staat op de pagina "Gezocht tentoonstelling". De verhalen worden op internet ook goed gevonden en daardoor kan er jaren later nog een bericht voor de verzamelaar komen met een bijzondere uitbreiding voor de verzameling. Om de tentoonstelling op te leuken had ik er spulletjes voor gezet die wachten tot de verzamelaar in kwestie ze op komt halen op de verzamelbeurs.

### Verzamelbeurs

Als u als verzamelaar van de maand toegevoegd wilt worden aan mijn verzameling verzamelaars neem dan contact met mij op. De verzamelaars van de maand moeten wel binnen een straal van 50 km rond Uden wonen om de reiskosten voor de afdeling in de hand te houden. Helaas kunt u in dit geval de tentoonstelling niet meer komen bekijken, want die is al op 28 juni geweest.

*Door Hannie van Duijnhoven, secretaresse van de afdeling Oost-Brabant van De Verzamelaar*